

## Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Αγαπητοί Σύεδροι,

Φίλες και Φίλοι,

Καλησπέρα σας,

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση στο Beyond Football Conference 2023 και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ να σας εκφράσω την ικανοποίηση για τη συμμετοχή της ομάδας μας σε ένα συνέδριο υψηλών προδιαγραφών, αλλά κυρίως σε ένα συνέδριο - σε μια ανοιχτή συζήτηση να το πούμε καλύτερα - με νέους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον όχι του ποδοσφαίρου, όχι απλώς του αθλητισμού, αλλά της ίδιας της κοινωνίας.

Αυτή η τελευταία λέξη, η κοινωνία, είναι άλλωστε και ο τελικός στόχος. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι.

Εμείς στον ΑΣΤΕΡΑ επιλέξαμε να αναφερθούμε σε δύο θέματα που ξεκινώντας από τον χώρο μας, καταλήγουν στην κοινωνία. Δεν είναι απλώς απόφαση, για εμάς είναι στρατηγική επιλογή και μάλιστα μπορούμε να το εξηγήσουμε. Το ποδόσφαιρο αντλεί τη δύναμή του από την κοινωνία. Χρέος του, λοιπόν, είναι να την επιστρέψει και αν μπορέσει, να την πολλαπλασιάσει.

Ο Ρόλος των Ακαδημιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και

η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μοιάζουν διαφορετικά μεταξύ τους. Για εμάς, από τη στιγμή που και τα δύο θέματα για τα οποία επέλεξα να συζητήσω μαζί σας σήμερα έχουν την ίδια κατάληξη, τον ίδιο προορισμό, δηλαδή την κοινωνία και τελικά τον συνάνθρωπο, αυτά είναι αλληλένδετα.

Ο ρόλος, λοιπόν, των Ακαδημιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι ποδοσφαιρικός; Προφανώς. Έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό; Ασφαλώς. Τα παιδιά άλλωστε, αυτόν τον κεντρικό στόχο έχουν, γेमίζοντας το μυαλό τους, την ψυχή τους, αλλά και τις οικογένειές τους με φιλοδοξίες και όνειρα.

Εμείς στον ΑΣΤΕΡΑ, όμως, πιστεύουμε ότι ο ρόλος των Ακαδημιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο θα πρέπει να έχει διαφορετική αφετηρία. Θα πρέπει πρωτίστως να είναι παιδαγωγικός. Κάθε σεζόν έχουμε να διαχειριστούμε δεκάδες ανήλικα παιδιά που πολλές φορές αφήνουν τις οικογένειές τους, το περιβάλλον τους, τις σχολικές μονάδες τους, ταξιδεύοντας στην πόλη μας για να έχουν προοπτική ποδοσφαιρικής καριέρας. Θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές; Προφανώς όχι.

Θα πρέπει, λοιπόν, εμείς εκτός από την ευκαιρία ζωής που βλέπουν στον σύλλογό μας, να τους διατηρήσουμε σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι εύκολο, είναι όμως αναγκαίο κυρίως για τους ίδιους. Η μαθησιακή τους πρόοδος αποτελεί για εμάς αξίωμα, στην ουσία χωρίς αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα για το άλλο. Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν από την ομάδα μας, διότι δεν είχαν σωστή συμπεριφορά στα σχολεία τους. Δεν είναι τιμωρία, είναι προστασία.

Επίσης, υπάρχουν πολλά παιδιά που αγωνίζονται στα τμήματα υποδομής του συλλόγου μας, πολλές φορές αγωνίζονται ακόμη και στην μεγάλη ομάδα, τα οποία κάθε χρόνο επιτυγχάνουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ξεκινούν ακαδημαϊκή καριέρα στο Πανεπιστήμιο. Το video που είχαμε ετοιμάσει μπορεί να σας πείσει, με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Γιάννη Χριστόπουλο, ο οποίος είναι φοιτητής, να υποδέχεται τους νέους φοιτητές της ομάδας μας. Ας δούμε το video.

Επίσης, ο Γιάννης Χριστόπουλος μαζί με τον Γιώργο Αντζουλά, στις 24 Ιανουαρίου που έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Εκπαίδευση, είχαν εξηγήσει στο Podcast του ΑΣΤΕΡΑ, πώς μπορούν να συνδυαστούν οι σπουδές με τον αθλητισμό και μάλιστα στο πιο υψηλό επίπεδο. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπαν.

Είναι σχολείο ο ΑΣΤΕΡΑΣ; Δεν είναι. Έχει, όμως, την ευθύνη, όπως και όλες οι ομάδες που διατηρούν Ακαδημίες, για την ένταξη νέων ανθρώπων, στην κοινωνία και πιθανώς στην παραγωγική διαδικασία. Στο ερώτημα αν εμείς στον ΑΣΤΕΡΑ προτιμάμε να δημιουργούμε καλούς και ισορροπημένους ανθρώπους ή καλούς ποδοσφαιριστές, η απάντηση είναι το πρώτο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε εκατοντάδες τέτοιους όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαστε περήφανοι.

Κάποιες φορές μάλιστα, όταν κλείνουν τα φώτα της δημοσιότητας, νιώθουμε ίσως πιο περήφανοι για αυτούς παρά για τον Μπακασέτα, τον Κουρμπέλη, τον Κυριακόπουλο, τον Τσιφτσή, τον Κανελλόπουλο που είναι από εδώ από την Σπάρτη, τον Χριστόπουλο, τον Αντζουλά, τον Μιχελή και πολλούς ακόμη. Αυτούς απλά τους απολαμβάνουμε. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αν στην ομάδα μας εκτός από ποδόσφαιρο δεν είχαν διδαχθεί και το πώς να είναι άνθρωποι!

Για αυτό λέω ότι, για μια ποδοσφαιρική ομάδα, δεν υπάρχει πιο σπουδαία απόδειξη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας από το να υπηρετεί τις Ακαδημίες της με στόχο την προσφορά στην κοινωνία. Και ποια είναι η μεγαλύτερη προσφορά προς την κοινωνία; Η προσφορά σωστών και ισορροπημένων (την τονίζω αυτή τη λέξη) ανθρώπων. Αυτός θα πρέπει να είναι, κατά τη δική μας αντίληψη, ο κυρίαρχος ρόλος των ακαδημιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Όσο για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα για εμάς στον ΑΣΤΕΡΑ είναι στην ουσία μια αυτονόητη πράξη, δράση, επιλογή, πείτε το όπως θέλετε. Σε κάθε περίπτωση είναι μια καθημερινή δραστηριότητα. Φανερή ή κρυφή, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η βοήθεια προς κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη και η αξιοποίηση της δύναμης που έχει το ποδόσφαιρο για να φτάσει το μήνυμα παντού.

Ως επιβεβαίωση των όσων λέω σημειώνω την απόφαση κάθε χρόνο πλέον η εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας μας να είναι αφιερωμένη σε μία κοινωνική δράση.

Την περσινή σεζόν ήταν αφιερωμένη στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου, σε συνεργασία μάλιστα με τους Συλλόγους Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, ΦΛΟΓΑ και ΛΑΜΨΗ. Μπορείτε στις διαφάνειες να δείτε και τις σχετικές φωτογραφίες με τις δράσεις μας, με την φωτογράφιση όλων των ανθρώπων της οικογένειας του ΑΣΤΕΡΑ με την συγκεκριμένη φανέλα και με την επίσκεψή μας, ως ευγνωμοσύνη για το σπουδαίο έργο που επιτελούν, στους δύο Συλλόγους.

Η φετινή εμφάνιση είναι αφιερωμένη στη μάχη για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Με κεντρικό σύνθημα "THERE IS NO PLANET B", δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την MACRON μια φανέλα Eco Friendly με 100% ανακυκλώσιμα υλικά, συγκεκριμένα η κάθε μία φτιάχτηκε από 13 πλαστικά μπουκάλια.

Το video που θα δείτε, το οποίο δημιουργήσαμε για την παρουσίαση αυτής της φανέλας, έγινε με άξονα όλα τα στοιχεία της φύσης και ασφαλώς πάντα με σεβασμό στο Περιβάλλον. Ας το παρακολουθήσουμε.

Και βέβαια, τη νέα χρονιά θα κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση, στέλνοντας το μήνυμα σε ακόμη μία κοινωνική ομάδα που έχει την ανάγκη της στήριξής μας.

- Επίσης, ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έγινε Εθελοντής δότης Μυελού των Οστών, γεμίζοντας την Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών, με δείγμα που έδωσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές μας, καθώς και το διοικητικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι της ΠΑΕ.

- Στη διάρκεια της πανδημίας μοιράσαμε μάσκες σε όλα τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της πόλης μας.
- Επιπλέον, σε συνεργασία με την εταιρία MACRON, που προμηθεύει την ομάδα μας με αθλητικό υλικό, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και με δωρεά 5.000 масκών αυξημένης προστασίας τύπου KN95/FFP2 στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης προσφέραμε την ελάχιστη βοήθεια στους συνανθρώπους στον καιρό της πανδημίας
- Στείλαμε νερά και τρόφιμα στους πυρόπληκτους.
- Κάθε χρόνο συγκεντρώνουμε καπάκια για την αγορά αμαξιδίου και υγειονομικού υλικού από τον Σύλλογο ΑμεΑ Νομού Αρκαδίας.
- Συμμετέχουμε σε όλες τις κοινωνικές δράσεις της διεθνούς εκστρατείας More Than Football, καθώς και της Super League, σε συνεργασία με την οποία αλλά και με το Χαμόγελο του Παιδιού, από τις αναρτήσεις μας βρέθηκαν εξαφανισμένα παιδιά.

Και φυσικά πολλές δράσεις που μένουν κρυφές και που δεν έχει νόημα να τις απαριθμήσω. Νόημα έχει να γίνονται, με συμπαίκτες όλες τις ομάδες, ολόκληρο το ποδόσφαιρο.

Ασφαλώς, όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει την παραμικρή σημασία σε μια κοινωνία που δεν θα είχε τους κατάλληλους ανθρώπους για τα υποδεχθούν και να τα αξιοποιήσουν. Οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες, λοιπόν, ας είναι το δικό μας μικρό ή και μεγάλο ποιος ξέρει, λιθαράκι για να δημιουργήσουμε τέτοιους ανθρώπους.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε!